

1 Maart 2021 verschenen:

Tussenland. Over leven met de dood in je schoenen

‘Tussenland biedt herkenning aan mensen die geconfronteerd worden met de eindigheid van het leven en steunt hen in het vol beleven van de tijd die er nog is. Het boek houdt daarnaast zorgverleners een spiegel voor door te laten zien wat voor Tussenlanders van belang is en waar de zorg voor hen nog te verbeteren valt.’

Dorien Tange, belangenbehartiger laatste levensfase NFK en Lia van Zuylen, internist-oncoloog en hoogleraar klinische palliatieve zorg Amsterdam UMC.



Haar ervaringen verweeft ze met de verhalen van zes ‘medereizigers’, zes zorgprofessionals en diverse experts. Zo ontstaat een rijkgeschakeerd beeld van het leven met een aangezegde dood en de waarde van palliatieve zorg.

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg diende als referentiekader. Alle interviews zijn volledig opgenomen in het boek.

Veel mensen denken dat de palliatieve zorg alleen bedoeld is voor de laatste weken van het leven. Niets is minder waar. Een verblijf in Tussenland kan jaren duren, en dat brengt nieuwe vragen en dilemma’s met zich mee. Ook professionals hebben vaak geen goed beeld van de palliatieve zorg. Of ze durven er niet over te praten. Het gevolg is dat veel mensen na de diagnose ‘ongeneeslijk ziek’ verstoken blijven van goede zorg.

‘Nu is het afhankelijk van de persoon van de behandelaar of verpleegkundige of er over palliatieve zorg gesproken wordt en hoe dat gebeurt... Je moet als patiënt dan een enorme doorzetter zijn, assertief zijn en al weten wat er mogelijk is in het ziekenhuis en thuis.’

Marja de Jong, verpleegkundig specialist

Tussenland is een waardevol boek voor iedereen die te maken heeft met palliatieve zorg: van patiënten, naasten en zorgverleners tot managers, bestuurders, beleidsmakers en financiers. Door haar kennis van zaken en haar even beeldende als heldere schrijfstijl is Jannie Oskam als geen ander in staat om dit lastige onderwerp op toegankelijke wijze te ontsluiten.

Over de auteur

Jannie Oskam (1954) studeerde sociale wetenschappen en heeft dertig jaar in ervaring in de zorg. In 2015 verloor ze door borstkanker haar baan als organisatieadviseur. Sindsdien is ze actief als mee- en tegendenker en brengt ze het perspectief van patiënten gevraagd en ongevraagd onder de aandacht.

In 2015 verscheen haar eerste boek *Zo gaan we het doen! Samen beslissen bij borstkanker*. Ze treedt op als spreker en gastdocent, neemt deel aan diverse projecten in de palliatieve zorg, is lid van de patiënten-naastenraad van het *Consortium Palliatieve Zorg Septet* en blogt op persoonlijke titel op LinkedIn. Eerder was ze lid van de *Denktank Netwerken Palliatieve Zorg*.

‘Kenmerk van de palliatieve zorg is dat die gericht is op het leven, leven in het zicht van de dood. Hoe kun je dat leven zo goed mogelijk leiden?’

Manon Boddaert, arts palliatieve geneeskunde

In een veelgelezen blog presenteert de schrijfster haar boek www.qruux.com/jannie-oskam-palliatieve-zorg-is-gericht-op-het-leven/

‘Soms denk ik dat het makkelijker is als je een hartaanval krijgt.’

Theo van Vliet, medereiziger

‘Zingeving is voor mensen pas een probleem als ze in crisis komen.’

Marc Rietveld, geestelijk verzorger

Tussenland

Over leven met de dood in je schoenen

Jannie Oskam

ISBN 978-90-93127-12-8

160 pag. / € 20,00

Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever.

Uitgeverij de Graaff | Hooghiemstraplein 32 | 3514 AX Utrecht |
030 - 299 00 51 | www.uitgeverijdegraaff.nl

Uitgeverij de Graaff publiceert boeken die ertoe doen.