



# Bronkerkbrief

Zondag 21 januari 2018

Oecumenische viering

## Orde van dienst

Zie Liturgie.

## Mededelingen

### Bestemming collecten:

- 1: Hart voor Haïti
- 2: Oecumenische werkgroep

### Uitgang: Stichting Present:

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

**Na de dienst koffie drinken**

## Overige mededelingen

### Actie Kerkbalans 2018

De Actie Kerkbalans 2018 start op zaterdag 20 januari en eindigt op vrijdag 02 februari. Het thema voor dit jaar luidt: "Geef voor je kerk"

Ook dit jaar zijn weer veel vrijwilligers ("lopers") bereid gevonden de brieven rond te brengen en de "toezeggings-enveloppen" weer op te halen. Hartelijk dank daarvoor!

Heeft u vragen over de bezorging van de brieven of het ophalen, kunt u contact opnemen met Tjeerd van der Meulen: 055-5419964.

**Geef voor uw, jouw, onze kerk!**

\*\*\*\*\*

### Avond rond Pastoraat bij ernstig zieken en rouwenden

Op **woensdag 24 januari** organiseert de Pastorale Raad de jaarlijkse toerustingsavond voor de contactmedewerkers. Ds. **Margriet van der Kooi** is daarvoor uitgenodigd. Zij is zeer deskundig op het gebied van Rouwverwerking. De avond is speciaal bedoeld voor contactmedewerkers, maar we willen ook andere belangstellenden uitnodigen. **Meld u zich dan graag even aan** bij de secr. van de Pastorale Raad, dhr. Ton Volgenant, tel. 5331731, of via de mail [avolgenant@gmail.com](mailto:avolgenant@gmail.com). Dat is om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

**Vanaf 19.45 uur** inloop met koffie. Aanvang 20.00 uur.

### **De islam in Nederland, bedreiging of uitdaging? – Prof. Bernhard Reitsma**

Moet je bang zijn voor de islam of juist niet. Kan de islam een verrijking zijn voor ons land, of ondermijnt de islam nu net het wezen van onze Nederlandse cultuur? Hebben moslims een hekel aan christenen of zijn ze juist positief? Is ISIS nu typisch islamitisch of – zoals veel moslims zeggen – juist helemaal niet? En wat betekent dat voor de christelijke gemeenschap? Hoe moeten christenen zich tot de islam verhouden? Dat zijn vragen waarover we op 31 januari met elkaar willen nadenken.

BERNHARD REITSMA is bijzonder hoogleraar aan de VU voor 'de kerk in de context van de islam', lector 'diversiteit en islam' en docent missiologie en islam aan de Christelijke Hogeschool Ede . Hij houdt zich bezig vooral met een christelijke respons op de islam.

**Datum: woensdag 31 januari 2018, 20.00 uur**

\*\*\*\*\*

**Kerkcafé en Get Inspired** slaan de handen ineen en vieren op **zondag 4 maart** een Pesach maaltijd, waarvoor we jullie van harte willen uitnodigen. Pesach is het Joodse feest waarin de bevrijding van het Joodse volk uit Egypte wordt gevierd. Het vieren van Pesach gaat gepaard met verschillende rituelen. **Gerda Nidam** neemt ons, voor en tijdens de maaltijd, mee in deze rituelen en verhalen rondom dit feest.

De avond start om **17 uur**, wilt u mee doen, reserveer deze avond dan alvast in uw agenda, binnenkort volgt er informatie in de Bron en op de zondagsbrief hoe u zich kunt aanmelden.

\*\*\*\*\*

### **Bedankt!**

Beste mensen,

Graag wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor de aandacht die ik mocht ontvangen via bezoekjes, kaarten en gezamenlijke kaarten.

Ik wist mij in de afgelopen periode gedragen door de Bronkerkgemeente.

Alhoewel ik nu in Kerschoten woon, heb ik toch besloten lid van de Bronkerk te blijven.

De warmte en verscheidenheid binnen onze kerk speelde daarbij een grote rol.

Voor de toekomst wens ik u allen Gods nabijheid.

Met hartelijke groeten,

**Ali Schouten-Gunnink**