



# Bronkerkbrief

Zondag 20 mei 2018

Oecumenische Pinksterviering

Aan de dienst werken mee	Mededelingen
<p><b>Voorgangers:</b> Diaken Ronald Dashorst en ds. Anja van der Hart</p> <p><b>Ouderling van dienst:</b> Marijke van der Roest</p> <p><b>Koor:</b> Sostenuto o.l.v. Ed van Egmond</p> <p><b>Piano:</b> Els Peverelli</p> <p><b>Koster:</b> Henk Feijen</p> <p><b>Beeld:</b> Joep Zeldenrijk</p> <p><b>Geluid:</b> Teun van Amersfoort</p>	<p><b>Bestemming collecten:</b></p> <p>1: Kerk in Actie 2: Oecumenische werkgroep</p> <p>Uitgang: ZOA / Vluchtelingenwerk</p> <p><b>Na de dienst koffiedrinken</b></p>

## Mededelingen

### Oppasdienst op zondag 27 mei a.s.

I.v.m. de voorbereiding voor de Waterloopleinmarkt is de oppasdienst op 27 mei verplaatst naar het huisadres van Roline Zwijze, Ugchelseweg 133 D. Telefoon: 06-16635380.

\*\*\*\*\*

### Keerpuntfeest!

Volgende week is er keerpunt feest. Jonas, Hadi, Hylke en Wessel nemen afscheid van de basischatechese met een ritueel. In dit ritueel waar zowel ouders als kinderen een rol spelen komen de kinderen iets meer los van hun ouders op weg naar zelfstandigheid. We blikken terug op basischatechese van het afgelopen seizoen waar we veel gedeeld hebben.

**Iedereen is van harte uitgenodigd om deze dienst mee te maken op 27 mei 2018 om 09.30 in de Bronkerk.** Basischatechese is een cursus voor kinderen waar zij in 6 lessen de basis mee krijgen van christelijk geloof en kerk.

\*\*\*\*\*

### 3 juni opnieuw een feestje in de kerk voor jong en oud!!

Op 15 april hadden wij een groot feest met 28 kinderen en hun (groot) ouders. Zo groot dat het op 3 juni een vervolg krijgt.... Het thema is dit keer '**storm op het meer**'.

Jezus is samen met zijn vrienden op boot, het begint hard te waaien en te regenen. Iedereen wordt nat, iedereen is in paniek. Behalve Jezus die is aan het slapen. Opeens komt er een hele hoge golf, de boot dreigt om te slaan.....Hoe zal dit aflopen? Kom zondag **3 juni 16.00 - 18.15** naar de Bronkerk en we vertellen het. Natuurlijk zijn er dit keer ook weer diverse proefjes, spelletjes en knutselwerken om dit verhaal echt ook zelf te beleven. Dit wil je niet missen.

Ben jij een (groot)ouder neem gezellig je (klein)kinderen mee en stap in deze ontdekkingswereld. Iedereen is welkom, geschikt voor gelovige mensen en niet gelovige mensen en alles wat er tussen in zit.

Het feestje is inclusief een (gratis) maaltijd. Opgeven is niet nodig maar wel fijn via

[kerkelijkwerker@bronkerk.nl](mailto:kerkelijkwerker@bronkerk.nl)

### **Vakantiegeld samen delen**

Mijn zus een keertje bezoeken die in Groningen woont, kleren kopen voor mijn kinderen zodat ze er op school netjes bij lopen, de huiskamer en de keuken verven en behangen. Daarvoor gebruikten mensen in de afgelopen jaren onder meer hun gift van de actie **Vakantiegeld Samen Delen**.

Ook dit jaar doen wij als gemeente weer mee met deze actie, samen met ruim twintig andere kerken in Apeldoorn. Door de actie staan we stil bij de soms grote inkomstenverschillen in de stad, en delen we met plaatsgenoten die het minder hebben. Juist vanuit ons geloof weten we dat we elkaar gegeven zijn om elkaar te dienen.

De actie wordt deze maand gehouden, omdat velen van ons deze maand net iets meer te delen hebben vanwege het vakantiegeld dat zij krijgen. De actie loopt tot 5 juni. In de hal liggen nog folders, neem gerust een paar folders mee voor anderen in uw omgeving, als mogelijke gever of ontvanger.

Giften kunnen tot 5 juni overgemaakt worden op: **NL 13 FVLB 0635 8041 31**, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Meer informatie:

[www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl](http://www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl) of [info@vsdapeldoorn.nl](mailto:info@vsdapeldoorn.nl)

We hopen ook dit jaar op een gezegende actie!

\*\*\*\*\*

### **De Kerk gaat weer Open.**

Beste medewerkers van De Kerk Is Open. Ook dit jaar is in de maanden juli en augustus de Bronkerk weer open op dinsdag, woensdag en donderdag van 11.00 tot 15.00 uur en is er ook weer een tentoonstelling. Deze keer worden er werken van **Krijnie Ederveen** uit Epe tentoongesteld.

Velen van jullie draaien al jaren mee als vrijwilliger. Graag wil ik weten of wij ook dit jaar weer op je mogen rekenen. Dat zou wel heel fijn zijn, want om verschillende redenen zijn er een aantal mensen afgevallen.

Als je mij dat even per mail wilt laten weten met de data waarop je echt niet kunt dan zou dat heel fijn zijn. Je hoeft je dan nog niet een keer in te schrijven op het formulier in de kerk t.z.t.

Alvast bedankt! Vriendelijke groet, Bea Rigterink, email: [bea.rigterink@hotmail.com](mailto:bea.rigterink@hotmail.com)

\*\*\*\*\*

### **Vrijwilligers gezocht**

Het Hospice Apeldoorn zoekt zorgvrijwilligers en gastdames

Hospice Apeldoorn richt zich op zorg voor mensen in de laatste periode van hun leven. Als de zorg thuis niet meer mogelijk is, bieden wij een alternatief. Een huis dat zo veel mogelijk lijkt op een thuissituatie. Wij zijn een kleinschalige organisatie waar goed opgeleide vrijwilligers samen met gespecialiseerde verpleegkundigen iets betekenen voor mensen in hun laatste levensfase. Heeft u belangstelling? Kijk op onze site voor uitgebreide informatie: [www.hospiceapeldoorn.nl/vrijwilligers](http://www.hospiceapeldoorn.nl/vrijwilligers) of bel ons en vraag naar de coördinator. (055-5061109) Hospice Apeldoorn, Polkastraat 5

\*\*\*\*\*

### **Bijen Zijn Hot**

Wilt u wel eens in een bijenvolk kijken? Meer weten over hoe bijen leven en wat de imker allemaal doet? Kom dan naar de imker toe! Op **woensdagavond 30 mei en 13 juni** zullen onze imkers **Jan Peter Willemsen** en **Roelof van Putten** u vertellen over het leven van de bijen en wat er allemaal komt kijken om een volk in toom te houden. U kunt een kijkje nemen in een bijenvolk, honing proeven en horen over het bijenevangelie. Dat alles onder het genot van een kopje koffie. Er is plek voor max. 12 personen per avond. U bent van harte welkom bij Jan Peter aan de **Mathaak 11** te Apeldoorn. De avonden beginnen om **19:30 uur**. Er zijn geen kosten verbonden aan de imkeravond, maar Jan Peter en Roelof vragen een kleine bijdrage voor **ons Kerk in Actie project "Onderwijs voor Dalitkinderen in India"**. Aanmelding is noodzakelijk via de inschrijffijst in de Duiker of via Jan Peter.

Alvast dank en hartelijke groet, Werkgroep Kerk in Actie, Inge van Vemde

\*\*\*\*\*

### **Parkeren bij de kerk**

De politie heeft aangegeven dat parkeren op de gazons voor de kerk niet meer is toegestaan en in het vervolg verbaliseerd gaat worden. U wordt verzocht in de parkeerhavens of op de straat te parkeren.