

Kom zie

Kom zie, kom zie wat hier gebeurt
Kom zie de deur is open
Kom leef, kom leef in vrijheid hier
Kom leef in overwinning, in de overwinning

Kom rust, kom rust nu maar eens uit
Kom rust maar in Zijn armen
Kom nu, Jezus wacht op jou
Kom nu maar in Zijn armen, Zijn armen open

Kom leef, en geef je last aan Hem
Kom leef, in overwinning
Kom hoop en geef jezelf aan Hem
Kom hoop op het Woord gesproken, het Woord gesproken

Zijn armen zijn open, Zijn armen zijn open

Let us break bread together

Let us break bread together on our knees.
Let us break bread together on our knees.
When I fall on my knees, with my face to the rising sun,
Oh Lord, have mercy on me.

Let us drink wine together on our knees.
Let us drink wine together on our knees.
When I fall on my knees, with my face to the rising sun,
Oh Lord, have mercy on me

Let us praise God together on our knees.
Let us praise God together on our knees.
When I fall on my knees, with my face to the rising sun,
Oh Lord, have mercy on me.

*Laten we samen en geknield brood breken.
Als ik op mijn knieën val,
met mijn gezicht naar de opkomende zon
O Heer, wees mij genadig.*

*Laten we samen en geknield wijn drinken.
Als ik op mijn knieën val,
met mijn gezicht naar de opkomende zon
O Heer, wees mij genadig.*

*Laten we samen en geknield God prijzen.
Als ik op mijn knieën val,
met mijn gezicht naar de opkomende zon
O Heer, wees mij genadig.*

Mooie praatjes

Je hoort de mooie praatjes van leven en van hoop.
Toch bekruipt je het gevoel misschien dat ik je lucht verkoop.
Wat weet ik van de pijn en strijd die op jouw leven drukt?
Wat weet ik van het rotgevoel van wat al is mislukt?

Zoveel woorden over Jezus, echt met jou begaan.
Toch kun je misschien denken: wat heb ik hier straks aan?
Als ik terug ga naar mijn leven waar alles op me wacht.
Wat heb ik dan aan liedjes, hoe eerlijk ook gebracht?

Wie zal me helpen vandaag?
Wie zal me dragen vandaag?
Wie zal het stelpen, het bloeden van mijn hart
Komt God mij te hulp als ik vraag
Ik wil dat geloven
Kan jij dat ook geloven vandaag

Ik herken de onrust die ik in veel ogen lees.
Maar stormen in het leven vormen liefde zonder vrees.
Ik heb geleefd en ik ben soms beschadigd en gekwetst.
Onzekerheid en onmacht zijn ook voor mij bekend.
Als ik zie hoe nu mijn leven is, na hoe 't is geweest
Kan ik alleen maar zeggen dat Jezus echt geneest.
Je kunt opnieuw beginnen maar nu niet meer alleen.
En wat je ook nog meemaakt, Hij sleept je er doorheen.

Hij zal me helpen vandaag
Hij zal me dragen vandaag
Hij kan het stelpen, het bloeden van mijn hart
Hij komt te hulp voor ik vraag
Ik wil dat geloven
Hij liet mij geloven, vandaag

Hij wil je helpen vandaag
Hij wil je dragen vandaag
Hij kan het stelpen, het bloeden van je hart
Ik wens je zo toe dat vandaag
jij zult durven hopen
Op leven dat Hij geeft
En ik in je ogen lees
Dat God je hart geneest

Votum en groet

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons. Hallelujah, hallelujah, amen!



God of creation

God of creation, Giver of life,
be the light in our darkness, grant us peace in our strife.
Show us Your mercy, give us new birth.
You have made us Your children to bear fruit on the earth.
Kyrie eleison

Lord, our Redeemer, Healer of souls,
be the hope that restores us, with Your touch make us whole.
Here we partake in Your feast of love;
give us strength on our journey with Your body and blood.
Christe eleison

Spirit most holy, Comforter blest,
be the fire that consumes us and our hearts' welcome guest.
Form us, renew us, call us by name; raise us up from the ashes
and create us again
Kyrie eleison

Up from the ashes we now arise,
and return to our Maker who has answered our cries.
Knowing God's mercy, our souls are healed;
through His Word and the Passion boundless love is revealed.
Kyrie eleison

*God van de schepping, Schenker van het leven,
Wees het licht in onze duisternis,
verleen ons vrede in onze strijd.
Toon ons Uw genade, geef dat we nieuw geboren mogen zijn.
U heeft ons Uw kinderen gemaakt om vrucht te dragen op aarde.
Heer ontferm U.*

*Heer, onze Verlosser, Genezer van de zielen,
Wees de hoop die ons herstelt, maak ons heel met Uw aanraking.
Hier nemen we deel aan/in Uw liefdesfeest,
Geef ons kracht op onze reis met Uw lichaam en bloed.
Christus ontferm U.*

*Heilige Geest, gezegende Trooster,
Wees het vuur dat ons verteert en de welkome gast in ons hart.
Vorm ons, vernieuw ons, roep ons bij naam; richt ons op uit
de as en schep ons opnieuw.
Heer ontferm U.*

*Uit de as herrijzen we nu en keren terug naar onze Maker
die onze roep heeft gehoord
Doordat we Gods genade kennen, zijn onze zielen heel gemaakt,
Door Zijn Woord en het lijdensverhaal wordt grenzeloze liefde
onthuld.
Heer ontferm U.*

We believe

We believe in Almighty Father
We believe in His only Son
We believe in the Holy Spirit
We believe that we all are one

Here we are together in the universe
Here we are for better and for worse
Like a mighty river running to the sea
There's such a power when we all agree
We belong together

Africa and Asia and America
Europe and Australia as one
Black and brown and yellow, red and white we stand
Hand in hand 'till the war of love is won

We are all created equal from the start.
Only he who lies can say we're not
Walls may separate us, keep us far apart
Yet we feel united in our hearts.

*We geloven in de Almachtige Vader
We geloven in Zijn enige Zoon
We geloven in de Heilige Geest
We geloven dat we allemaal een zijn*



*Hier zijn we samen in het heelal
Hier zijn we in goede en in slechte tijden
Zoals een machtige rivier die naar de zee loopt
Is er zo'n kracht als we het eens zijn
We horen bij elkaar*

*Afrika en Azië en Amerika
Europa en Australië als één
Zwart en bruin en geel, rood en wit – zo staan we
Hand in hand tot de oorlog van de liefde is gewonnen*

*We zijn allemaal gelijk geschapen vanaf het begin.
Alleen wie liegt, kan zeggen dat dit niet zo is
Muren kunnen ons scheiden, houden ons ver van elkaar
Maar we voelen ons verenigd in ons hart.*

Overvloedig geef ik U

Overvloedig geef ik u; zoals de Vader mij zond, zo zend ik u.
Ga en deel mijn liefde uit; vrede zij u.

Life so full I give to you; as the Father sends me so I send you.
Spread my light throughout all life; Peace be with you

Promises one by one

He promised to hold my hand
He promised to help me stand
When the valley's too low
And the river's too wide
He promised He will lead me to the other side
He promised to light my way
Never lead my feet to stray
Living in His Word I will overcome
Standing on His promises one by one

I may have to walk through the valley of death
And I may not be sure of my very next step

He promised to hold my hand
He promised to help me stand
When the valley's too low
And the river's too wide
He promised He will lead me to the other side
He promised to light my way
Never lead my feet to stray
Living in His Word I will overcome
Standing on His promises one by one

I may have to walk on the water with Him
But I don't have to worry if I sink or swim

*Hij beloofde om mijn hand vast te houden
Hij beloofde om me te helpen staan
Als het dal te diep is en de rivier te breed
Hij beloofde dat hij me naar de andere kant zal leiden
Hij beloofde om mijn pad te verlichten,
om mijn voeten nooit tot zwerfen te leiden
In zijn woord levend zal ik overwinnen
Staand op Zijn beloften, een voor een*

*Misschien moet ik lopen door de doodsvallei
En ik ben wellicht niet zeker van mijn volgende stap
Misschien moet ik op het water lopen met Hem
Maar ik hoef me geen zorgen te maken of ik zal zinken
of zwemmen*

Kom Zie



Ontmoetingen met



Gospelkoor Vocation

Dirigent Ton Schimmel
Pianist Kees Ploeger
Regie Hedwig Boland
www.vocation.nl

Facebookpagina Gospelkoor Vocation Apeldoorn