



Bronkerkbrief

Zondag 10 juni 2018

Orde van de dienst

Voor aanvang van de dienst zingen we met de cantorij en de Taizé zanggroep (c/t)

- Daglicht gaat stralen vers 1 c/t, 2 en 3 allen
- Lied 217: Dank U voor deze nieuwe morgen

Orgelspel

Welkom en mededelingen (*ouderling van dienst*)

Aanvangslied: Lied 601: 'Licht dat ons aanstoot in
de morgen'

Bemoediging en drempelgebed

- *moment van stilte* - **Aansteken van drie kaarsen**

Lied: 'Als alles duister is ontsteek dan een
lichtend vuur' c/t 2 x, allen 2 x

Kyriegebed: responsie Lied 301k

Glorialied: Lied 705

Gebed van de zondag

Moment met de kinderen

Lied: 'Laudate omnes gentes' c/t 2 x, allen 2 x

Schriftlezing: 1 Johannes 1, 7a en
Mattheus 5, 13 – 16 (*door lector*)

Lied 1005: vers 1 en 2 c/t, 3, 4 en 5 allen

Overweging

Meditatief orgelspel

Lied 838: 'O grote God die liefde zijt'

Gebeden

Lied: 'Confetemini Domino' c/t 2 x, allen 2 x
stil gebed

Lied 1006: 'Onze Vader'

Inzameling van de gaven

Tijdens de collecte zingt c/t 'Soms breekt uw licht'

Slotlied: Lied 423 'Nu wij uiteengaan'

WEGZENDING EN ZEGEN

Amen (*gezongen*)

Na de zegen zingt c/t 'The Rose'

Aan de dienst werken mee

Voorganger: Ds. Anja van der Hart

Ouderling van dienst: Mientje Schep

Lector: Ria Buis

Organist: Ingeborg van Dokkum / Ronald van Drunen

Piano: Ronald van Drunen / Peter van Drunen

Trompet: Johan van Drunen

**Koperblazersensemble van Trompetterkorps der
Koninklijke Marechaussee**

Cantorij: o.l.v. Ingeborg van Dokkum

Taizé zanggroep: o.l.v. Johan Visser

Koster: Henk Feijen

Beeld: Joke Endedijk

Geluid: Tom Wouda

Mededelingen

Bestemming collecten:

1: Werelddiaconaat
2: Kerk

Uitgang: Zoa / Vluchtelingenwerk

Na de dienst koffiedrinken

**Van 11.45 – 12.45 vindt 'Kerk op de Catwalk' plaats.
Allen hartelijk welkom!**

Agenda komende week

Gebedskring

Vanavond is er om 19.30 uur gebedskring in de Bronkerk. In Matteüs 18 vers 20 zegt de Here Jezus: "Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden". In dit geloof komt de gebedskring bij elkaar. We komen samen om God te aanbidden, om te danken en om voorbede te doen. We nodigen u van harte uit om mee te doen. contactpersonen: Marius van Dokkum, Hoenderloseweg 76, (tel. 5333164) Ria Hart, De Parkelaar 14 (tel. 5423712)

Overige mededelingen

Wij leven mee

Bert en Gé Bos komen al langere tijd (een jaar) zondags niet meer naar de eredienst. Door omstandigheden lukt dat niet. Zij vinden dat erg jammer. Wel volgen ze 's zondags de kerkdienst via Kerkomroep, maar willen heel graag contact blijven houden met de gemeenteleden. Dat is iets wat ze heel erg missen. Een bericht van meeleven in de vorm van een kaart of telefoontje zou heel fijn zijn. Fam. Bos, Bouwhofweg 53 7339HC Ugchelen tel. 055 542 20 30

Bijen zijn hot

Wilt u wel eens in een bijenvolk kijken? Meer weten over hoe bijen leven en wat de imker allemaal doet? Kom dan naar de imker toe! Op **woensdagavond 13 juni** zullen onze imkers **Jan Peter Willemsen** en **Roelof van Putten** u vertellen over het leven van de bijen en wat er allemaal komt kijken om een volk in toom te houden. U kunt een kijkje nemen in een bijenvolk, honing proeven en horen over het bijenevangelie. Dat alles onder het genot van een kopje koffie. Er is plek voor max. 12 personen per avond. U bent van harte welkom bij Jan Peter aan de Mathaak 11 te Apeldoorn. De avond begint om **19:30 uur**. Er zijn geen kosten verbonden aan de imkeravond, maar Jan Peter en Roelof vragen een kleine bijdrage voor ons **Kerk in Actie project** "Onderwijs voor Dalitkinderen in India". Aanmelding is noodzakelijk via de inschrijffijst in de Duiker of via Jan Peter. Werkgroep Kerk in Actie

Ds. Anton Verbeek, gastpredikant op zondag 17 juni.

Voor het eerst, sinds hij tien jaar geleden van Ugchelen naar Oudehaske in Friesland vertrok, kunnen wij a.s. zondag 17 juni Ds. Anton Verbeek bij ons begroeten als gastpredikant in de dienst. Na zijn emeritaat op 1 december 2014 woont hij samen met zijn vrouw in Assen.

De schriftlezingen zijn Genesis 23: 1-20 en een stukje uit Leviticus 27 met als tekst van de overweging Lev. 27:25. Anton schrijft: 'Je hoort wel eens zeggen, dat we in een tijd leven, die van alles de prijs kent en van niets de waarde...' Wilt u weten wat Anton nog meer schrijft? Kijk dan in de Bron die a.s. woensdag verschijnt.

Remko's afwezigheid

Remko Groen heeft vanaf 17 juni tot 17 juli vakantie. Hij is dan niet bereikbaar. Voor nood kunt u zich wenden tot José Dauphin josedauphin@hotmail.com

Schrijfavond Amnesty International

Op Woensdag 20 juni 2018 a.s. houdt de schrijfgroep van Amnesty International haar maandelijkse schrijfavond bij Mevr. T. Lauw, Rozenlaan 10, Apeldoorn van 19.30 tot 21.00 uur. **U bent van harte welkom mee te schrijven! Want schrijven helpt:** Eén op de drie gevangenen waarvoor geschreven komt (eerder) vrij of krijgt een menswaardiger behandeling.