



Bronkerkbrief

Zondag 15 juli 2018

Orde van de dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen (*ouderling van dienst*)

Aanvangslied: Lied 283

- moment van stilte -

Bemoediging en drempelgebed

Zingen: Lied 98 : 1 en 3.
(*we gaan zitten*)

Kyriegebed Elke bede wordt afgesloten met: Zo bidden wij zingend: gevolgd door het Kyrie

Zingen: Glorialied Lied 305 alle verzen

RONDON HET WOORD

Groet

V: De Heer zij met U!

A: ZIJN GEEST ZIJ IN ONS MIDDEN.

Gebed *bij de opening van de bijbel*

Moment met de kinderen

Samen met de kinderen zingen we 'Wij gaan voor even uit elkaar'

Daarna gaan de kinderen met het licht van de Paaskaars naar de kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Joh. 4 : 5 - 26 (*door de lector*)

Zingen: Lied 653 : 1 en 3

Tweede Schriftlezing: Joh. 4 : 27 - 42

Zingen: Lied 339A acclamatie.

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel.

Zingen: Lied 188 : 3 en 4 + refrein

RONDON ONS ANTWOORD

Gebeden – stil gebed – Onze Vader
Respons in de voorbeden: Lied 367 E.

De kinderen van de kindernevendienst komen terug in de kerk

De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de oppas

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 425 (2x zingen)

WEGZENDING EN ZEGEN

Amen (*gezongen*)

Aan de dienst werken mee

Voorganger: ds. M. Schepers – v. d. Poll
(Enschede)

Ouderling van dienst: Riet van den Brand

Lector: Heimen Top

Organist: Jan Hamberg

Koster: Patricia van der Zwan

Beeld: Bert van der zwan

Geluid: Teun van Amersfoort

Mededelingen

Bestemming collecten:

1: Eigen diaconie

2: Kerk

Uitgang: De Herberg / Citypastoraat

Overige mededelingen

Gemeentegroet

Vandaag sturen wij onze gemeentegroet aan de Dalitkinderen in India van ons diaconale project. De groep van de Dalit vormt de onderste laag van de maatschappij in India.

Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede.

De partnerorganisatie van Kerk in Actie "CARDS" vangt de Dalit- kinderen op. Zij willen via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken.

Tijdens voor- en naschoolse opvang, dat Bala Bata's wordt genoemd, biedt CARDS huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Zo ontstaat er perspectief en is er hoop op een beter leven, ook voor hun naaste familie.

De kinderen in de kindernevendienst kleuren ook een kaart in. Zo geven we als gemeente invulling geven aan het 'omzien naar elkaar'.

Lekker lezen in de vakantie?

In de hal van De Duiker (voorbij de trap) staat een boekenkast van de Waterloopleinmarkt, gevuld met spannende thrillers en mooie romans.

Prijs: **1 euro** per stuk.

Het is zelfbediening. Er staat een geldkistje bij en de opbrengst is voor onze goede doelen.

Je kunt overdag en 's avonds bij de boekenkast terecht als de deur van De Duiker open is.

Voedselbank

Ook tijdens de vakantiemaanden juli en augustus blijft de Bronkerk actief voor de voedselbank.

We richten ons in deze twee maanden op artikelen voor de persoonlijke verzorging. Denk daarbij aan zeep, shampoo, tandpasta, scheerschuim, deodorant etc.

Geeft u liever houdbare levensmiddelen dan zijn die ook van harte welkom.
