



Bronkerkbrief



Zondag 23 september 2018

Orde van de dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen (*ouderling van dienst*)

Aanvangslied Lied 283 : 1, 2, 3

- moment van stilte -

Bemoediging

Drempelgebed

Zingen: LB 283 : 4, 5 (*we gaan zitten*)

Kyriegebed *met gezongen kyrië*

Glorialied: LB 286 : 1, 2, 3

RONDON HET WOORD

Groet

Gebed *bij de opening van de bijbel*

Moment met de kinderen

Samen met de kinderen zingen we: 'Wij gaan voor even uit elkaar'

Eerste Schriftlezing (*door de lector*) Psalm 8

Zingen: LB 8 : 1, 2, 3, 6

Tweede Schriftlezing: Marcus 9 : 30 – 37 /
10 : 13 - 16

Zingen: LB 214 : 1, 2, 5, 7, 8

Uitleg en verkondiging

Zingen: LB 858 : 1, 2, 3, 4

RONDON ONS ANTWOORD

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

De kinderen van de kindernevendienst komen terug in de kerk

De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de oppas

Inzameling van de gaven

Zingen slotlied LB 422 : 1, 2, 3

WEGZENDING EN ZEGEN

Allen: *Amen* (*gezongen*)

Aan de dienst werken mee

Voorganger: ds. Johan Weijenberg, (*Harfsen*)

Ouderling van dienst: Ton Volgenant

Lector: Paul Gelderloos

Organist: Jan Hamberg

Koster: Henk van Dronkelaar

Beeld: Joep Zeldenrijk

Geluid: Tom Wouda

Mededelingen

Bestemming collecten:

1: Kerk in Actie

2: Kerk

Uitgang: Stichting Leergeld

Overige mededelingen

Gemeentegroeten voor Bart en Wil Ramaker.

Bij het afscheid van Bart Ramaker hebben velen van u een kaart ingeleverd. Elke week zijn er minimaal 3 kaarten op verschillende dagen verzonden. Deze week hebben we de laatste op de bus gedaan. Bart stuurde een mailtje dat hij dit erg gewaardeerd heeft en de kaarten tot hun verrassing maar bleven komen. Bedankt allen die hieraan hebben meegewerkt!

Hulp gezocht!

Met spoed gezocht voor de **Duiker** meerdere hulpen voor diverse werkzaamheden.

Werkzaamheden in overleg voor overdag en voor de avonden.

Voor info: bel met Marinus 06 – 505 25 501.



Op **zaterdag 6 oktober** is de **najaarsmarkt van de Waterlooplein**.

Wie kan ons helpen op die dag of met de voorbereidingen op 5 oktober?

We zoeken sjouwers, inrichters, verkopers en natuurlijk opruimers. Hebt u een aantal uren vrij en lijkt het u leuk, bel met Hettie Wouda 5225221

Kledinginzamelactie van Sam's Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood!

Op **zaterdag 6 Oktober a.s.** vindt in **Apeldoorn** de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken **van 9.00 uur tot 11.00 uur** afgeven bij de Bronkerk, (vóór de kerk)

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar Basisonderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek

Voor meer informatie over deze actie en algemene informatie over Sam's Kledingactie kunt u terecht bij: Herman Koldenhof, Edisonlaan 143, 7316JL Apeldoorn, 055-5213767 / 06-57553519

hwkoldenhof@hetnet.nl

Toetjesmoment.nl

Het duurt nog even maar tijdens de advents periode is er van **Remko Groen**, onze kerkelijk werker elke dag een filmpje met een gedachte van de dag en een vraag van de dag. Waardoor je elkaar beter leert kennen en meer leert van het christelijk geloof. Het is speciaal voor gezinnen maar leuk voor iedereen. Opgeven voor een herinneringsmail kan via <http://www.toetjesmoment.nl/>

Geloof en wetenschap

Er zijn veel vragen rondom geloof en wetenschap, en wat nu rationele argumenten zijn om te geloven. Er is daarom vanaf nu een minibieb met verschillende boeken rondom dit onderwerp. In de hal van de kerk staan in de zuil verschillende boeken die je nu voor een maand kan lenen meer informatie via Remko Groen

kerkelijkwerker@bronkerk.nl

Jonge Mannen BBQ

Ben je onder de 50 jaar en een man vergeet je dan niet voor 26 september op te geven voor de mannen-BBQ via kerkelijkwerker@bronkerk.nl

Bezoek uit India

Op **zondag 30 september** zal **Mss. Mary**, van de medewerkers van CARDS in India, ons tijdens de kerkdienst kort, en daarna bij de koffie uitgebreider, informeren en ook vragen beantwoorden over ons project van Onderwijs aan de Dalit-kinderen in India. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

En niet onbelangrijk: op deze zondag is de diaconale **collecte voor de Dalit-kinderen**. Die wordt (opnieuw) zeer bij u aanbevolen!