

LIBANEES/ARMEENSE MAALTIJD

vrijdag 27 oktober 2017

Wat is er gezelliger dan met elkaar aan tafel te zitten, te praten en een avondlang genieten van een maaltijd met Libanees/Armeense gerechten die voor jou zijn klaargemaakt? Je ontdekt hoe lekker die onbekende ingrediënten zijn, bijvoorbeeld die diverse kruiden. En wat een geuren! En kleuren!

De maaltijd wordt bereid door een jarenlange fan van de Libanees/Armeense keuken en die nog altijd heimwee heeft, én door een fan die onlangs een passie heeft ontwikkeld voor deze boeiende, kleurrijke keuken:

Anja van der Hart en Wil Ramaker.

Naast onze echtgenoten is er plaats voor nog 6 gasten.

Wees er dus snel bij!

Voor een bedrag van € 25 per persoon bent u welkom aan onze tafel.

Een fooi is niet verplicht, maar mag wel. (Deze gaat ook naar het goede doel).

Datum: vrijdag, 27 oktober

Adres: De Cloese 31

Reserveren via email anjavanderhart@upcmail.nl

of telefonisch via 06-57335919

