



Bronkerk



Programma 2021-2022

Beste Bronkerkleden en geïnteresseerden – jong en oud,

Dit programmaboekje van de Bronkerk bereikt u/jou helaas nog steeds onder andere omstandigheden dan we zouden willen. We weten op het moment van schrijven niet wat ons te wachten staat, maar hopen dat de Corona-beperkende maatregelen zich gunstig ontwikkelen en dat dit programmaboekje (zoveel mogelijk) onder “normale” omstandigheden door kan gaan. Met hetgeen nu bekend is, hebben we een divers programma weten samen te stellen. We adviseren om de verschillende communicatiekanalen zoals de Bron, de kerkbrief en de nieuwsbrief in de gaten te houden, waar we actueler kunnen zijn met de informatievoorziening. We hopen een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod te hebben neergezet voor jong en oud en zien u/jou graag terug bij de aangeboden activiteiten; momenten van ontmoeting, gezelligheid en geestelijk samenzijn in de brede zin van het woord.

Wat nieuw is, is dat we het niet langer onder de noemer van “Vorming & Toerusting” doen, maar we hebben een nieuwe “gemene deler” gekozen die naar ons idee de lading beter dekt: “Verdieping & Ontmoeting”.

In de inhoudsopgave op de volgende bladzijde zijn de activiteiten gerubriceerd naar onderwerp. Plaats van handeling is - tenzij anders aangegeven - de Bronkerk, Hoenderloseweg 10 in Ugchelen (Apeldoorn). Bij een avondprogramma staat een kwartier voor aanvang koffie of thee klaar. Deelname aan de activiteiten is vrijblijvend en kosteloos, tenzij anders vermeld.

Kijk voor actuele informatie over de activiteiten op www.Bronkerk.nl en meld u aan voor de nieuwsbrief. U kunt zich abonneren door u aan te melden via aan aan_afmeldendigitalenieuwsbrief@bronkerk.nl.

Tot ziens, namens de verschillende organiserende commissies/groepen van de Bronkerk.

Inhoud

Bijbel en kerk.....	5
Bibliodrama	5
Leerhuis De meeste mensen deugen – ds Regina Davelaar	5
Ontmoeting na de dienst – Werkgroep Vieren	5
Muzikale thema avond	6
Van Palmpasen naar Pasen	6
Levend kerstverhaal	6
Diaconaat NU	7
Levenskunst en geloofsbeleving	7
Gespreksgroep rondom de Bijbel– ds Regina Davelaar	7
Kleine huiskamerkringen	7
Verder na verlies	8
Opnieuw geloven	9
Maatschappij.....	9
Kerkcafé 2021-2022	9
Levensfasen.....	10
Kerk op schoot	10
Feestje in de kerk	10
Geloofsopvoeding via schatkisten	11
Basiscatechese	11
Tienerdienst	12
Tienerclub Flow	12
Get Inspired	12
Expressie en kunst	13

DVDuiker	13
Ontmoeting.....	13
Eetcafé Duikeruit	13
Vrouwendag	14
WaterlooPleinmarkt Ugchelen (WPU)	14

Bijbel en kerk

Bibliodrama

Bibliodrama is een speelse manier om bijbelverhalen tot leven te brengen. Dat doen we door in de huid van één van de personages uit het bijbelverhaal te kruipen en vanuit die rol te kijken, te voelen, in beweging te komen, gebaren te maken of woorden te spreken. Ervaring leert dat het elke keer weer verrassend is wat er dan kan gebeuren. In het gesprek na afloop delen we met elkaar wat het met ons heeft gedaan. We gaan aan de slag met het verhaal van Ruth: vrouw, weduwe, vreemdelinge, gelovige.

Doe mee, stap in het verhaal en ervaar aan den lijve wat dat kan opleveren!

Data: dinsdagavond 25/1, 1/3, 29/3, 26/4 van 19.30 – 21.30 uur in de Duiker.

Leiding: ds Eline van Iperen (opgeleid tot professioneel begeleider van bibliodrama)

Opgave vóór: 1 januari 2022, minimaal 6, maximaal 12 deelnemers

Leerhuis De meeste mensen deugen – ds Regina Davelaar

In dit leerhuis lezen we met elkaar het veelbesproken boek van Rutger Bregman, De meeste mensen deugen. Het boek won de NS Publieksprijs 2020 en werd veelvuldig herdrukt, maar wat is er zo bijzonder aan de boodschap van Bregman? En hoe verhoudt zijn mensbeeld zich tot ons mens- én godsbeeld? Bregman groeide op als zoon van een dominee, maar noemt zichzelf intussen atheïst. Toch eindigt hij zijn boek met tien leefregels. Heeft hij daarmee ook ons als 'gelovigen' iets te zeggen? We gaan er samen induiken. Welkom! Er is plek voor 8 deelnemers.



Data: maandag 4 oktober, 1 en 29 november, 10 januari en 7 februari

Opgeven vóór 27 september via predikantRD@bronkerk.nl of 06-12837524.

Ontmoeting na de dienst – Werkgroep Vieren

Zodra het qua Corona maatregelen weer kan, prikken we een aantal zondagen waarop we ná de dienst, praten óver de dienst. Hoe heb je de dienst ervaren? Wat roept vragen op? Wat neem je mee? Let op! Het is géén preekbespreking, want alle elementen in de dienst zijn de moeite waard om over in

gesprek te gaan. Zie het als een ontspannen manier van napraten, zoals je dat anders misschien thuis zou doen op de bank...

Datum: data worden later in de digitale nieuwsbrief bekend gemaakt, aansluitend aan de kerkdienst

Muzikale thema avond

Op deze avond willen we samen zingen en luisteren naar kerkliederen. Dit willen we gaan doen aan de hand van een nader te bepalen thema passend bij tijdstip van kerkelijk jaar. We krijgen toelichting van onze Cantor-organist en waar mogelijk ook theologische achtergronden.

Datum: nader te bepalen

Tijdstip: 19:30 Locatie: Kerkzaal

Van Palmpasen naar Pasen

– een tocht door Ugchelen

Deze wandeling, bedoeld voor kinderen én hun (groot)ouders, is tegelijkertijd een reis langs de belangrijkste momenten van Jezus' laatste levensweek. Onderweg ontmoet je mensen die daarbij een beslissende rol speelden. Zij vertellen je wat zij gezien en gehoord en gedaan hebben, en hoe ze daar op terugkijken. Zo komt het verhaal over Jezus' intocht in Jeruzalem, zijn arrestatie, verhoor, kruisiging en opstanding tot leven.



Bovendien krijg je onderweg verschillende knutselopdrachten, passend bij het verhaal. Aan het eind van de tocht heb je niet alleen een volledig opgetuigde Palmpasen stok gemaakt, je weet dan ook de betekenis van alle symbolen aan en op je stok!

Datum: 10 april, Palmzondag 's middags

Nadere gegevens volgen nog.

Wie zin heeft dit met ons te organiseren, kan zich vóór 1 februari opgeven bij predikantEI@bronkerk.nl of predikantRD@bronkerk.nl

Levend kerstverhaal

Vorig jaar kon het helaas niet doorgaan, maar dit jaar organiseren we weer een levend kerstverhaal! Zet de datum van zaterdag 18 december meteen in

je agenda en mis het niet. Het is een evenement van en voor ons Ugchelse dorp, maar natuurlijk zijn ook mensen van buiten Ugchelen van harte welkom! Het zal weer een speurtocht worden door het dorp, maar hoe komt het kerstverhaal dit jaar tot leven? En waar? En wie zal je dit jaar tegenkomen onderweg? Dat houden we nog even geheim...

Wil je meehelpen? Geef je dan op via: ds Regina Davelaar, 06-12837524, predikantRD@bronkerk.nl of ds Eline van Iperen, 055-8438214, predikantEI@bronkerk.nl.

Diaconaat NU

Wekelijks wordt er gecollecteerd voor en door de diakenen.

Wat gebeurt er met dat geld? Wat betekent diaconie in onze tijd? Is dat nog steeds voedsel uitdelen aan de armen, zoals in de eerste christengemeenten?

We vertellen graag wat diaconie nu betekent, maar gaan ook met u in gesprek over wat wenselijk is. En waarover zou u met ons willen spreken?

Datum: ergens vroeg in 2022 in overleg.

Aantal bijeenkomsten: 1 of meer.

Opgeven van belangstelling bij Anne van de Vis via secretariscvd@bronkerk.nl

Levenskunst en geloofsbeleving

Gespreksgroep rondom de Bijbel– ds Regina Davelaar

Wil jij meer achtergronden van de Bijbelverhalen weten? Heb je interesse om eens met anderen van gedachten te wisselen over de relevantie en actualiteit van die eeuwenoude Bijbel? Neem dan eens een vrijblijvend kijkje bij onze gespreksgroep. Remko Groen was betrokken bij deze groep en ik (Regina) neem het stokje van hem over.

De ervaring leert dat de gesprekken verrassende inzichten opleveren. Daarnaast is er ook ruimte om te bespreken wat je meemaakt m.b.t. je kinderen of je werk. Leeftijd speelt geen rol, maar de gemiddelde leeftijd ligt tussen de 30 en 50 jaar. Heb je interesse? Neem gerust contact op!

Data: in overleg

Opgeven via predikantRD@bronkerk.nl of 06-12837524.

Kleine huiskamerkringen

De Pastorale Raad heeft als speerpunt voor de komende jaren gemaakt: het opzetten van kleine



huiskamerkringen. Inmiddels zijn er zes groepen die regelmatig bij elkaar komen. Het doel is elkaar te ontmoeten en op te bouwen rond zingevingsvraagstukken.

Er is materiaal (boeken, dvd's met gespreksvragen, gesprekskaarten) gezocht dat geschikt is om hierbij te gebruiken. De meeste groepen hebben ook zelf materiaal gevonden en dit kan ook gebruikt worden door anderen. Alle materialen zijn ondergebracht in de mediatheek in de kerkenraadskamer. De catalogus is ook digitaal in te zien.

Wilt u ook meedoen in zo'n kring, dan wordt er gekeken of er plek is in een bestaande groep. Het is ook mogelijk om een nieuwe groep te starten bij voldoende aanmeldingen. Omdat we deze groepen een open karakter willen geven zijn ook andere Ugc'helenaren welkom. Misschien kent u iemand die ook interesse heeft.

Startdatum: afhankelijk van de groep ergens in oktober.

Om bij elkaar te komen is het ook mogelijk om in de kerk af te spreken, dan contact opnemen met stichting de Duiker.

Info en opgave: Mientje Schep, Brouwersmolenweg 361b, tel. 533.00.08, mientjeschep@hotmail.com

Verder na verlies

Een gespreksgroep voor mensen (Bronkerklid of niet) die hun partner hebben verloren door overlijden. In deze gespreksgroep proberen we elkaar tot steun te zijn door naar elkaar te luisteren en onze ervaringen te delen. Geen therapie dus, maar samen verhalen, ervaringen en emoties delen. We organiseren 6 bijeenkomsten, elk met een ander thema. Rond dat thema gaan we met elkaar in gesprek of aan de slag met andere (creatieve) werkvormen.

Datum: 4 en 18 november, 2 en 16 december, 6 en 20 januari.

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Locatie: De Duiker

Leiding en informatie: Marijke v/d Roest (06-44420660, marijkevroest@gmail.com), ds Eline van Iperen (055-8438214, predikantEI@bronkerk.nl)

Opgave vóór: 1 oktober 2021 bij Eline van Iperen via mail of telefoon

Minimaal aantal deelnemers: 6

Opnieuw geloven

Wat betekent geloven en christen-zijn vandaag? Is het mogelijk om anders te geloven dan je grootouders, anders ook dan het “zondagschoolgeloof” dat je als kind hebt meegekregen, en toch recht te doen aan de christelijke traditie?

Marcus Borg schreef daar een prachtig boek over:

“Het hart van het christendom – modern geloven en de traditie”. Daarin houdt hij een warm en inspirerend betoog voor een nieuwe manier van geloven die even diep geworteld is in de traditie als de manier die zichzelf orthodox noemt. Het is een boek dat bruggen bouwt en steun biedt.

Deze gespreksgroep kan gezien worden als vervolg op de serie gesprekken die zijn gevoerd in de aan-

loop naar de doopdienst op Pinksteren. De doopouders van toen willen zich graag verder verdiepen in wat “opnieuw geloven” kan zijn. Maar de gespreksgroep staat ook nadrukkelijk open voor anderen, van alle leeftijden.

Data: woensdagavond 29 september, 27 oktober, 8 december, 12 januari, 9 februari van 19.30 – 21.30 uur.

Leiding: ds Eline van Iperen

Opgave vóór 20 september bij predikantEl@bronkerk.nl

Maximaal 12 deelnemers

Aanschaffen: het boek van Marcus Borg (het boek schijnt in herdruk te zijn, als je er niet (tweedehands?) aan kunt komen, graag op tijd melden, dan gaan we werken met kopieën).



Maatschappij

Kerkcafé 2021-2022

Kerkcafé, een open huis voor iedereen met gesprekken op het snijvlak van geloof, kerk en samenleving, maar ook gezelligheid. Na dit coronajaar hopen we dat ook Kerkcafé in het nieuwe seizoen weer van start kan gaan. We zijn nog bezig met de invulling van het programma. In oktober hopen we oktober de draad weer te kunnen oppakken.

Via de Bron en de Digitale Nieuwsbrief zullen we u verder informeren over de datums en de inhoud van de avonden.

Contactpersoon: Tina Dijk, tel. 5421630

Levensfasen

Kerk op schoot

Voor de allerkleinsten in onze gemeente zijn er de 'Kerk op schoot'-vieringen. Dit zijn vieringen voor kinderen van 0 t/m groep 2 van de basisschool, samen met hun (groot)ouders, broertjes en zusjes. De dienst wordt in de kerk gehouden en elke viering begint met een ontmoeting tussen dominee Beer en de kinderen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel muziek. De kinderen doen zo mogelijk zelf mee in het verhaal. De diensten worden gehouden na afloop van de 'gewone' kerkdienst. De 'Kerk op schoot'-viering, duurt ongeveer een half uurtje. Iedereen is van harte welkom met (klein)kinderen en neem gerust vrienden of burens met hun kinderen mee!



Data: Zondag 19 september en 14 november 2021 en 13 februari en 15 mei 2022.

De Kerst- en de Palmzondenviering wordt gezamenlijk met de Kinderkring en Feestje in de Kerk gevierd.

Tiety Feijen of Ady te Hennepe, kerkopschoot@bronkerk.nl

Feestje in de kerk



SAMEN *ontdekken*



SAMEN *vieren*



SAMEN *eten*

Gebaseerd op het succesvolle concept Kliederkerk heeft de Bronkerk nu al een paar jaar "Feestje in de kerk". Vier keer per jaar is er zo'n feestje in de kerk op zondagmiddag, speciaal voor kinderen van ongeveer 3 t/m 11 jaar en hun (groot)ouders. Er staat een Bijbelverhaal centraal en er zijn diverse proefjes, spelletjes en knutselwerken om dit verhaal echt ook zelf te beleven. Dit wil je niet missen!

Een feestje begint om 4 uur. We starten met leuke bezigheden, trekken ons dan een half uur terug in de kerk, waar het Bijbelverhaal wordt verteld en bijpassende liederen worden gezongen. We sluiten de viering af met een zegenmoment. Daarna gaan we samen eten; een moment van ontmoeting. Ben jij een (groot)ouder, neem gezellig je (klein)kinderen mee en stap in deze

ontdekkingswereld. Iedereen is welkom, geschikt voor gelovige mensen en niet-gelovige mensen en alles wat er tussen in zit. Het feestje is inclusief een (gratis) maaltijd.

Data: Zondag 10 oktober en 19 december in 2021 en 13 maart en 12 juni in 2022.

Opgeven kan via feestjeindekerk@bronkerk.nl

Geloofsoopvoeding via schatkisten

Het geloof doorgeven aan uw (klein)kinderen is een lastige klus. Als kerk willen wij u hier graag bij helpen: naast de verschillende activiteiten die wij doen



voor kinderen is er ook een geloofskoffer. Een koffer vol materialen die iedereen gratis mag lenen van de kerk en die je helpen in de geloofsoopvoeding. De koffers bevatten boeken, puzzels en tekeningen om het gesprek met uw kind aan te gaan. Er zijn koffers voor kinderen van 0-4 jaar, van 4-8 jaar en van

8-12 jaar. De koffers kunt u lenen voor een maand; mail naar voorzitterJR@bronkerk.nl voor meer informatie.

Basiscatechese

Een unieke kans voor kinderen om de basis te leren van wat er in de kerk allemaal gebeurt en waarom het christelijk geloof relevant is. Deze cursus is geschikt voor kinderen van groep 7 en 8.

Op een speelse manier ontdekken de kinderen waarom we op zondag samenkomen als gemeente en wat er allemaal in en rondom een kerkdienst gebeurt. Natuurlijk komt ook de Bijbel aan bod. We sluiten de cursus af met het keerpuntfeest voor kinderen uit groep 8.

De kinderen krijgen een persoonlijke uitnodiging. Maar je bent natuurlijk ook van harte welkom als je geen uitnodiging hebt gekregen en neem gerust je vriend(in) mee! Dit jaar zullen Anne van de Vis en ds. Regina Davelaar de basiscatechese leiden.



Data: in overleg

Opgeven via predikantRD@bronkerk.nl of 06-12837524.

Tienerdienst

Komend seizoen starten we weer met Tienerdiensten. Deze zijn op zondagochtend, gelijktijdig met de reguliere diensten. Alle tieners worden van harte uitgenodigd!

Data: 3/10, 21/11, 16/1, 20/2, 3/4 en 29/5

Volg de nieuwsbrief, Bron en website voor actuele informatie

Tienerclub Flow

Flow is de tiengroep die ± om de zes weken bij elkaar komt. We eten samen en doen verschillende activiteiten. We hebben serieuze gesprekken over wat ons bezighoudt, maar we bespreken ook hoe we tegen de wereld aankijken en ontdekken hoe relevant het christendom voor nu is. Flow is geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar. Je hoeft geen lid van de kerk te zijn. Je bent altijd welkom. Kom gerust een keer langs om te ontdekken hoe leuk zo'n avond is. De volgende avonden staan vast. We starten altijd om 17:30 uur in de Bronkerk!

Vrijdag 17 september : START van het Seizoen met lekker eten en een bootcamp.

Zondag 31 oktober :Lekker eten en er komt een gastspreker.

Zondag 28 november :Vieren we ook met elkaar op een ludieke manier
Sinterklaas

Vrijdag 14 januari :Nieuwjaarsduik

Zondag 20 februari :Gezellig eten en activiteiten

Zondag 10 april :Vieren we Pasen

Vrijdag 13 mei :SLOT-ACTIVITEIT

Voor meer informatie : Kan je contact opnemen met de leiding.

Maud de Boer / Leanne Knotnerus / Marije van Asselt

of mail naar :voorzitterJR@Bronkerk.nl

Get Inspired is de jongvolwassenenclub (18-35 jaar)

van de Bronkerk die maandelijks, vaak op zondagavond, bij elkaar komt om te praten over het geloof en/of maatschappelijke onderwerpen. Het programma van de avond wordt door Get Inspired zelf voorbereid en verzorgd (al



Get inspired!

dan niet door het uitnodigen van een gastspreker) en begint met een gezamenlijke maaltijd. Elk jaar worden er bovendien meerdere gezellige uitjes gepland, zoals een dagje Delft, een korte vakantie naar York of een uitgaansavond. Wil je meer weten of graag eens aanschuiven? Neem dan contact op met Lianne van den Brand (liannevdbbrand@hotmail.com) en/of Cor van As (c.vanas@vanasapeldoorn.nl).

Expressie en kunst

DVDuiker

DVDuiker is een activiteit van de werkgroep 'Voor en Door Elkaar'. In het winterseizoen wordt vier maal een film vertoond met artistieke kwaliteit en levensbeschouwelijke diepgang. De film zal steeds kort ingeleid worden.



Na de film is er gelegenheid om na te praten. Het is nog niet bekend welke films vertoond worden, maar dat wordt tijdig bekendgemaakt.

De opbrengst zal ten goede komen aan een door de diaconie vastgesteld doel.

Data: vrijdag 8 oktober en 12 november 2021; 11 februari en 11 maart 2022. Inloop vanaf **19.30 uur**, aanvang van de film om **19.45 uur**.

Entree: € 7,50 voor jongeren €3,-

Info: Henk Feijen, tel. 534.38.18

Ontmoeting

Eetcafé Duikeruit

Duikeruit is een eetproject voor senioren (woonachtig in Ugchelen) dat eens per 2 maanden in de Duiker gehouden wordt.

Voor € 7,- wordt een driegangenmenu geserveerd, passend bij het seizoen.

Vooraf is er gelegenheid om onder het genot van een drankje (voor eigen rekening) gezellig bij te praten. De maaltijden worden goed bezocht en het is noodzakelijk om telefonisch te reserveren. Een werkgroep is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering op zondag. Houd de Bron in gaten voor de data!

Aanmelding: uiterlijk 5 dagen van te voren bij

Marinus Ditzel: tel. 06 – 348 27 579

Ans v. Amersfoort: tel. 06 – 555 88 273

Vrouwendag

We gaan weer een vrouwendag organiseren op zaterdag 12 maart. Vrouwendag staat voor gezelligheid, elkaar ontmoeten, samen eten en creatief bezig zijn. Als je het leuk vindt om deel te nemen, reserveer dan deze dag in je agenda, het programma is van 10 uur tot 16 uur. De kosten voor deze geheel verzorgde dag bedragen €20,-

Alle vrouwen uit Ugchelen zijn welkom op deze dag.

T.z.t komt er informatie in de Bron en in de digitale nieuwsbrief

Riet van de Brand

Marijke van der Roest

WaterlooPleinmarkt Ugchelen (WPU)

Helaas was het weer niet mogelijk om de WaterlooPleinmarkt in 2021 te laten doorgaan.

Heel jammer, niet alleen voor de goede doelen waar de opbrengst naar toe zou gaan, maar ook voor het elkaar ontmoeten in en rond de Bronkerk, voor velen een hoogtepunt.



Hierna de voorlopige planning voor 2022.

Zaterdag 21 mei 2022 wordt de 50e WaterlooPleinmarkt gehouden rond de Bronkerk. Deze oudste rommelmarkt van Apeldoorn en omgeving begint klokslag 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Meer dan 100 marktkramen vullen die dag het terrein rond de kerk met een enorm en zeer gevarieerd aanbod: van spullen uit grootmoeders tijd en curiosa tot audioapparatuur en computers, van ijzerwaren en fietsen tot zilverwerk. Natuurlijk is er een gezellig terras met een rad van avontuur met mooie prijzen, geschonken door de Ugchelse middenstand. Op zaterdag 14 mei worden de goederen door heel Ugchelen opgehaald.

Na de zomervakantie hopen we meer informatie te kunnen geven over brengen van goederen en eventueel een markt in het najaar. Die gepland is op zaterdag 6 november. Actuele informatie over de planning komt in de Bron en op de website van de Bronkerk onder 'Bronkerk en Samenleving.

Data: Najaarsmarkt 2021 op 6 november, voorjaarsmarkt 5 maart. 50e WaterlooPleinmarkt is op zaterdag 21 mei en zaterdag 14 mei is de ophaalzaterdag. Marktinformatie en PR: Hettie Wouda-van den Berg, tel. 522.12.01