



Liturgie



Zondag 1 december 2024

1^e advent

<p>VOORBEREIDING</p> <p>Muziek</p> <p>Welkom en mededelingen (<i>ouderling van dienst</i>)</p> <p>Aansteken van de eerste adventskaars onder het zingen van het eerste couplet van het adventslied.</p> <p style="text-align: center;">– <i>allen gaan, zo mogelijk, staan</i> –</p> <p>Bemoediging en groet</p> <p>Openingslied: Lied 63 1, 3</p> <p style="text-align: center;">– <i>allen gaan zitten</i> –</p> <p>Projectlied: (melodie : Nu daagt het in het oosten)</p> <p>– <i>de kinderen gaan naar hun eigen ruimte en nemen het Licht mee</i> –</p> <p>Kyriëgebed</p> <p>Lied: Lied 286 : 1, 2, 3</p> <p>RONDON HET WOORD</p> <p>Gebed</p> <p>1^e Schriftlezing: Micha 7 : 1 – 7 (<i>door de lector</i>)</p>	<p>Zingen: Lied 440 : 1, 2, 3</p> <p>2^e Schriftlezing: Lucas 21 : 25 – 31</p> <p>Zingen: Lied 317 : 1, 2, 3</p> <p>Verkondiging</p> <p>Lied: 462 : 1, 2, 3, 4, 6</p> <p>RONDON HET DELEN</p> <p>Voorbede – Stil gebed – Onze Vader</p> <p style="text-align: center;">– <i>De kinderen komen terug</i> –</p> <p>Toelichting bij de collecte doelen</p> <p>Inzameling van de gaven</p> <p>OP WEG</p> <p style="text-align: center;">– <i>allen gaan, zo mogelijk, staan</i> –</p> <p>Slotlied: Lied 444 : 1, 2, 3, 5</p> <p>Zending en zegen, gevolgd door 3x gezongen Amen</p>
<p>Aan de dienst werken mee</p>	<p>Mededelingen</p>
<p>Voorganger: Ds. Johan Weijenberg (Harfsen)</p> <p>Ouderling van dienst: Annemieke van de Giessen</p> <p>Diaken: Melcher Zeilstra</p> <p>Lector: Inge van Vemde</p> <p>Organist: Jan Hamberg</p>	<p>Bestemming collecten:</p> <p>1: Diaconie 2: Kerk</p> <p>Uitgang: 'Stichting Voedselbank Apeldoorn'</p> <p>Diaconie: IBAN NL 86 RABO 0373 7480 43 Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696 o.v.v. collectegeld Uitgangscollecte: zie bankgegevens diaconie o.v.v. uitgangscollecte</p>

Wij maken u er op attent dat deze viering met beeld wordt uitgezonden via You Tube

Het adventslied:

Kleine kaars, het is advent.
Kom, ik steek je aan.
Ik denk aan het Licht dat komt,
Als ik jou zie staan.

Refrein:

Kijk maar vooruit naar wat komen gaat,
Kijk maar vooruit en houd moed.
Kijk maar vooruit met een vrolijk gezicht.
Eens wordt het leven voor iedereen licht.
Eens wordt de aarde goed.

Projectlied: (melodie: Nu daagt het in het oosten)

De knoppen aan de bomen
die langzaam opengaan,
vertellen wat gaat komen:
een nieuwe tijd breekt aan.

Refrein:

Wij hopen op een teken
van liefde en geloof.
Wie zal ons laten weten
wat God aan ons belooft?